

Tekst Kerk & Leven maart 2023

Na de voorbije twee corona-jaren kunnen we er met Broederlijk Delen weer volop tegen aan. Solidair zijn met mensen en gemeenschappen in andere landen en continenten blijft onze plicht.

Het zijn crisis tijden met klimaat-en energiecrisis, met de oorlog in Oekraïne, de hongersnood in een aantal Afrikaanse regio's, de zwaarste aardbeving in Turkije en Syrië begin februari,.....we zouden moedeloos worden.

Broederlijk Delen roept ons op om niet bij de pakken te blijven zitten...dat doen vele mensen in die moeilijke tijden ook niet. 'Doe maar voort' zeggen we in het West-Vlaams.

Wat we volgens mij niet mogen vergeten. We blijven in Europa en zeker in ons land gemiddeld méér dan welvarend leven. De verschillende crisissen doen ons echter stilstaan bij onze levensstijl. Het kan hierbij volgens Broederlijk Delen zeker anders; solidairder, soberder en stiller (om de drie Sen van een bekende Vlaamse priester/pater te gebruiken).

Wie kan daar volgens Broederlijk Delen voor zorgen?

Wanneer 25 procent van de bevolking die verandering wil realiseren, dan kan die er komen. De titel van de digitale infocampagne luidt dan ook: **De 25%-revolutie zoekt hardcore-activisten**. Met 25% kunnen we het namelijk 100% anders doen.

Samen zetten we ons in voor een rechtvaardige wereld. Klinkt goed, toch?

Ons omgaan met voeding, onze gezondheid, onze levenskwaliteit, onze natuur,zoveel hebben we zelf in de hand.

Wat kan jij bijvoorbeeld zelf doen?

Minder onnodig consumeren - consuminderen; we merken dat we bvb. minder gas en elektriciteit kunnen verbruiken; dat we ook tweedehandskleding kunnen kopen of zelf kleding ontwerpen.

Méér bewegen; hoeven we steeds die eigen auto gebruiken; kunnen we ook hier niet meer delen (samen rijden, samen reizen)?

Kostbaar omgaan met grondstoffen, bijvoorbeeld de waterproblematiek(klimaatverandering); hoeveel liter drinkwater hebben we per dag nodig?

Aandacht voor mensen in nood (dichtbij en veraf); de dichte buur en de verre vriend.

'De aarde is niet van de mens; wij behoren tot de aarde.' We zijn geen eigenaars, maar rentmeesters. Wij hebben de vrijheid en de verantwoordelijkheid om voor onze medebewoners en voor onze planeet te zorgen. Voor een aarde waar zowel de aarde zelf als haar bewoners beter van worden, daar gaan we met Broederlijk Delen voor.

Nico Decoutere